

MILJÖBILDER

Nr 1 mars 2004, Årgång 5

Vissa av till tidningen länkade hemsidor har stängts beroende på att det numera finns tillräckligt med utrymme på www.miljobilder.com

På begäran återges här några nya och gamla s.k. morgondikter.

ÅTER EN DAG...

Åter en dag har du upplevt
och den läggs nu till det förgångna.
Vad har hänt? Minns du något?
Har du hunnit det du tänkt?
Ännu en dag, och ännu en...
att minnas eller glömma.
Minns du hur det var?
Hoppas du på framtiden
eller gläds du åt
den stund som är
just här och nu?

TANKAR

Har du kanske undrat över,
vem du är och varför?
Har du tittat upp mot himlen
utan att förstå?
Hur kan något finnas alls...?
Men Du, just Du har en spegelbild
av mörkaste materia,
någonstans och någon gång!
Har du tänkt och tänkt
just dessa tankar
har du nått till gränsen för
vad människor kan!

DRÖM

Jag drömde
att jag drömde
att jag var vaken
i en dröm.
Hur ska jag veta
om livet är verkligt?

TANKEN

Jag hade tänkt
att gå ut i världen
och förändra den
men när jag kom
bortom stugknuten
fick jag hindra
några dumskallars
oredlighet
och därvid blev det.
Ett liv är alldeles
för kort!

©MILJÖBILDER,
Harald Gaunitz

Om adressaten ej finns på vidstående adress
v.g. återsänd tidningen med uppgift om den
nya adressen.



GUD

Hur kan du tillåta
allt hemskt i världen?
Kan du, men inte vill?
Vill du, men inte kan?
Eller struntar du bara
i oss?

FATMOMAKKE

Har du känt på det
i munnen?
Har du smakat på det?
Har du sett strandängen
vid sjöänden
där vattnet står högt om våren
och där angelikan blommar
kring midsommartid
översållad av
ingenjörskonstens mästerverk
blomflugan?
Har du sett
Fatmomakke?

TIDER

Vi sitter där på en farstutrapp
till en stuga mitt ute i skogen.
I förgrunden en sommaräng.
Tiden går! Jag minns!
Tiden är det enda jag förstår!

TID

Atomklockan går olika fort
på Eiffeltornets tak
och på parkeringen nedanför
men du upplever det lika.
Din barndoms sommarlov
känns som evigheter!
Somrarna nu för tiden
känns som några ögonblick!

VÅGA

Våga vara dej själv
om du ska våga något!
Våga vara dej själv
annars finns du inte!
Våga riskera något
för att kunna vinna!
Våga vara annorlunda
på ditt eget sätt!

HUNDAR

Det går ej att lära
gamla hundar sitta
för det kan de redan!

©MILJÖBILDER,
Harald Gaunitz